

KERKBED: ONDERDAK VOOR EEN KWETSBAAR MENS, HELP MEE!



Heb jij een logeerbed dat je tijdelijk, een paar nachten, een week of maand, kan aanbieden aan een ongedocumenteerde vrouw, soms met kind, een minderjarige of een kwetsbare man?

Neem dan contact op met Team KerkBed
Jouw gastvrijheid is hard nodig!

Team KerkBed is het comité dat kerken informeert over de nood van ongedocumenteerden. Het team motiveert en stimuleert kerken om ongedocumenteerden in hun gemeenschap onderdak te geven door het aanbieden van noodbedden. Daarmee winnen maatschappelijke instanties tijd om voor hen uit te zoeken wat de langer durende mogelijkheden van opvang en recht op verblijf zijn.



Netwerk

Team KerkBed werkt nauw samen met medewerkers van het Wereldhuis (onderdeel van de Protestantse Diaconie Amsterdam) en met het Code Rood Netwerk. Zij hebben ruime ervaring met ongedocumenteerden. Ze geven onder meer dagopvang en juridisch advies maar kunnen geen nachtopvang bieden.

Waarom noodopvang in kerkgemeenschappen?

Team KerkBed roept leden van kerken op tot barmhartige opvang van de vreemdeling. Zoals staat in Hebreeën 13:2:

‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen.’

Onder protest

Opvang via Team KerkBed is altijd ‘onder protest’. Het Code Rood Netwerk blijft daarom voortdurend appèl doen op de verantwoordelijkheid van gemeente en overheid.

Meer informatie:

Team KerkBed komt graag met je in contact om meer informatie te geven over de werkwijze en begeleiding. We beantwoorden graag je vragen.

Mail naar:

kerkbed@gmail.com

of bel met:

Coen van Loon 06-31786121

Elske Scholte 06-53338586

